

Vogels

Vogelgedichtjes Frans, voor Mariët 9-9-2009

Vogel,

Is het om te vliegen dat je een vogel wilt zijn

Of is het om te zingen?

Houd je van broeden op eitjes?

Wil je veren om je heen

De vrijheid om op te stijgen

De poes te snel af te zijn

Je zaadje mee te pikken

En verder gewoon maar te zijn.





Heb je een vogelhart?

Een krom pootje?

Een staart met veren?

Kun je als vogel navigeren?

De aarde volgen?

Zoek je de waadvogel?

De loopvogel?

De struisvogel?



Zoek je de paradijsvogel?





Vogel

Nog een wormpje

Dan gaan we weer op tak

Nog een besje

Dan strijken we neer op het dak

Nog een liedje kwinkeleren

Dan kruipen we in ons nest

Nog een keer tegen ons snaveltje tikken

Dan steken we ons kopje in onze veren

Vogel

Je vogelengezicht

Je vogelengedachten

Ik ben ervoor gezwicht

Omdat we samen lachten



Steeds blijven er vogels komen,
ook in 2021

